

Ngài Ayang Rinpoche, Lạt Ma Tây Tạng qua đời ở tuổi 83

ISSN: 2734-9195 09:03 16/12/2024

Ngài là bậc thầy hàng đầu về pháp môn Phowa, phương pháp thực hành tâm linh đặc biệt hữu ích khi lâm chung. Ayang Rinpoche từng thực hiện nhiều kỳ nhập thất để tu tập và giữ gìn các dòng truyền thừa Nyingma và Drikung Kagyu liên quan đến pháp môn này.

Ngài Ayang Tulku Rinpoche, một **Lạt ma** Drikung Kagyu thuộc dòng truyền thừa Nyingma và Drikung, bậc thầy nổi tiếng về pháp môn Phowa, đã viên tịch tại Mysore, bang Karnataka, Ấn Độ vào ngày 4/12/2024, hưởng thọ 83 tuổi.



Ngài Chöje Ayang Tulku Rinpoche (1942–2024). (Ảnh ayangrinpoche.org).

Ngài nổi danh với công tác từ thiện và học thuật sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo pháp mật tông cao cấp về trạng thái trung ấm (bardo) giữa cái chết và tái sinh, cũng như các cõi Tịnh Độ.

Trong thông báo chính thức ngày 10/12/2024, Tu viện Kagon Thupten Shedrub Jangchub Ling tại Ấn Độ bày tỏ: *“Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi thông báo rằng Đức Ayang Rinpoche, bậc thầy Phowa được tôn kính toàn cầu, đã nhập*

diệt (Parinirvana) vào ngày mùng 10 tháng 10 theo lịch Tây Tạng, tức ngày 4/12/2024.”.

Sau khi viên tịch, Ngài nhập Thugdam, trạng thái thiền định hợp nhất với ánh sáng trong suốt với tư thế kiết già. Các nghi lễ tiếp theo sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của đức Gyalwang Karmapa đời thứ 17, hậu thân của đức Karmapa đời thứ 16, bậc thầy gốc của Ayang Rinpoche.

Cuộc đời và Sứ mệnh

Sinh năm 1942 tại vùng Kham, Tây Tạng, trong một gia đình du mục, Ngài Ayang Rinpoche được xác nhận là hóa thân của Rigzin Choegyal Dorje (một vị terton - người khám phá kho tàng giáo pháp) bởi đức Karmapa đời thứ 16 và các Lạt ma cao cấp.

Ngài là bậc thầy hàng đầu về pháp môn Phowa, phương pháp thực hành tâm linh đặc biệt hữu ích khi lâm chung. Ayang Rinpoche từng thực hiện nhiều kỳ nhập thất để tu tập và giữ gìn các dòng truyền thừa Nyingma và Drikung Kagyu liên quan đến pháp môn này.

Hoàn tất giáo dục sơ cấp tại Drikung Thil Jangchub Ling, Ngài tiếp tục học cao tại Drikung Nyima Changra (1951-1955). Những bậc thầy chính của Ngài gồm Đức Karmapa đời thứ 16, Dilgo Khyentse Rinpoche, và Chagchen Kundzod.

Sau khi rời Tây Tạng, Ngài sống tại Namdroling Monastery (Karnataka) 5 năm trước khi sáng lập Tu viện Thupten Shedrub Jangchub Ling ở Bylakuppe.

Di sản và đóng góp



Lễ cúng dường dành cho Ayang Rinpoche tại Đền Mahabodhi, Bồ Đề Đạo Tràng, do Tu viện Tergar tổ chức vào ngày 6 tháng 12. (Theo trang Facebook của Đức Chöje Ayang Rinpoche).

Với tâm nguyện bảo tồn di sản Phật giáo Tây Tạng, Ngài lập Quỹ Amitabha Foundation (1989), hiện có mặt tại châu Á, Úc, châu Âu và Mỹ. Các dự án từ thiện của Ngài bao gồm phòng khám y tế, xe cứu thương, trường học, và hỗ trợ nhân đạo tại vùng Kham (Tây Tạng) và trung tâm nhập thất Opak Kyilkhor Chöling (Kathmandu, Nepal).

Ngài thành lập 4 loại trung tâm: Tu viện tại Nam Ấn và Tây Tạng, trung tâm giảng dạy Phowa ở Bồ Đề Đạo Tràng, trung tâm nhập thất tại Nepal và Ấn Độ, cùng các chi nhánh Quỹ Amitabha trên thế giới.

“Cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách bạn đối diện nó: Sợ hãi hay với sự tự tin và thành tựu tâm linh, là điều nằm trong tầm tay bạn” - Đức Ayan Rinpoche.

Theo: **Craig C Lewis**

Nguồn link: <https://www.buddhistdoor.net/news/revered-senior-tibetan-buddhist-lama-ayang-rinpoche-has-died-aged-83/>